

Geboortekaartje

Lezen

Jesaja 9:1-6

Een Kind is ons geboren! Een Zoon is ons gegeven! Kerstfeest en Paasfeest in één zin. Want het Kindje dat met kerst geboren is, zal op Goede Vrijdag gegeven worden. En we leven uit het feit dat Hij op Pasen opgestaan is.

Het zou een geboortekaartje kunnen zijn. Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven. Echter: Kind en Zoon zijn met een hoofdletter geschreven. Dus het gaat over de geboorte van Jezus. Met Kerstfeest staan we er in het bijzonder bij stil dat dit Kindje geboren is. Kerstfeest is de vervulling van het verwachtingsvol uitzien, het thema van de kerstliturgie. Het Kind is geboren!

In deze bijbelstudie denken we na over de vijf namen die Jesaja noemt.

Wonderlijk

Op geboortekaartjes kom je het nog wel eens tegen: je bent een wonder! Elke geboorte is immers een wonder. Maar bij deze geboorte ligt het dieper. Zijn Naam is Wonderlijk. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. In een andere zin dan bij elke geboorte onder ons. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven, omdat we niet begrijpen dat God Mens wilde worden om zondaren met Zichzelf te verzoenen. Wonderlijk! Wij hebben God op het hoogst misdaan...en God verzoent die schuld, door dit Kindje.

Als het Kindje opgroeit, doet Hij ook wonderen. Zieken worden genezen, doden opgewekt. Maar Hij doet dat niet om het leven voor mensen wat dragelijker te maken. Hij doet wonderen om te laten zien dat Hij de Messias is. Wonderlijk!

Het wonderlijkste is wel: Hij komt niet van het kruis af. Het is volbracht!

Raadsman

We zijn bij de tweede naam aangekomen. Raadsman. We mogen daarbij denken aan het raadsplan van God. Immers, God heeft van eeuwigheid af een plan bedacht om mensen zalig te maken. Jezus – als Zoon van God – is daarbij dus ook betrokken. Maar tegelijkertijd is Hij de Uitvoerder ervan.

Bij de naam Raadsman kunnen we ook een andere kant bezien. Iemand die raad geeft. Je mag Hem om raad vragen als je staat op een kruispunt van wegen. En je weet niet welke weg je moet inslaan.

Je kunt nog aan wat anders denken. Het kan ons zomaar overkomen, dat de omstandigheden van ons leven ertoe leiden dat we ons geen raad weten. Je kunt zelfs radeloos worden. In volstrekt donker terechtkomen. Laten we dan deze naam bedenken. Raadsman. Zo donker kan het niet zijn, of deze Raadsman weet raad. Denk aan Psalm 32: Ik geef raad, Mijn oog is op u. En zullen we dan ook niet vergeten dat er ook een andere radeloosheid kan ontstaan? Als we denken aan de grootte van onze schuld. Het kan je benauwen. Ook dan zal Hij raad geven. Anders gezegd: daarom geeft God de Raadsman. Hij weet raad met uw zonde en schuld.

Sterke God

De volgende naam heeft met het voorgaande te maken. De Raadsman weet raad. Maar kan Hij het ook uitvoeren? Zonder twijfel! Want Zijn Naam is ook: sterke God. Ik moet denken aan de regels uit een lied: wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet. Intussen merkt u wellicht dat er een nauw verband is tussen de namen. Immers, bij deze naam bedenken we ook: Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn? Sterke God. Wanneer put je de meeste troost uit deze naam? Op momenten dat je zelf zwak bent. Als ik het niet meer zie zitten, om welke redenen dan ook, dan mag ik weten: Zijn Naam is sterke God. Zou dat het zijn waarom Paulus ergens zegt: Als ik zwak ben, dan ben ik machtig? Als ik zwak ben, dan dringt het in het bijzonder weer tot me door: Hij is de Sterke God. Hij kan alles. Zoals kinderen dat weleens van hun vader zeggen: Mijn vader kan alles. En daarmee komen we bij de vierde naam.

Eeuwige Vader

Bij deze naam komt het aspect van nooit ophoudende liefde sterk naar voren. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Wat heeft hij zijn vader op het hart getrapt. En vader blijft maar wachten en uitzien. Vader blijft trouw aan zijn kind, dwars door alles heen. De band van de liefde kan niet doorsneden worden.

Eeuwige Vader. Dat doet ook denken aan het feit dat we gedoopt zijn. Tegelijkertijd klinkt er in het woord eeuwig ook iets door van troost tegenover de tijdelijkheid van het leven. Rond de laatste weken van het jaar komt verdriet om overledenen extra sterk binnen. We worden er nog weer eens in het bijzonder mee geconfronteerd dat het leven tijdelijk is. Laten we ons dan juist richten op de eeuwigheid. We hebben een eeuwige Vader! Door het geloof in Jezus is er eeuwig leven! Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. En zo komen we bij de vijfde naam.

Vredevorst

Het is elk jaar weer bijzonder om te mogen zingen: Vrede op aarde. Het is ook altijd weer een confronterend gebeuren, omdat er nog zoveel oorlog en geweld is. En we menen al de kritiek van buitenstaanders te horen: Hoezo vrede? Echter, de naam Vredevorst duidt er niet in de eerste plaats op dat Hij vrede onder de volken zal geven. Ook dat komt, als Hij terugkomt. Maar hier duidt de naam op een veel dieper gebeuren. Vanaf de zondeval leven we in onvrede met God. We hebben al het kwaad over ons afgeroepen. Geen vrede tussen de volken. Geen volmaakte vrede in onze relaties onderling. Het komt allemaal ten diepste door de onvrede met God. O Vredevorst, U kunt gebieden, de vrede op aarde en in mijn ziel. Zullen we bidden dat dat rijkelijk gebeuren zal? Dat mensen vrede vinden met God. Dat zal Wonderlijk zijn!

Vragen

1. Een Kind is ons geboren. Een Zoon is ons gegeven. Waarom zou er twee keer bijna hetzelfde staan?
2. Wat betekent meer voor u: dat Hij Raadsman is in moeilijke omstandigheden of dat Hij het is met betrekking tot uw zonden?
3. Welke van de vijf namen spreekt u het meest aan? Waarom?